



NewLY

**Wekelijkse nieuwsbrief voor leerlingen en hun ouders/
verzorgers tijdens de periode waarin we Onderwijs op Afstand
geven.**

Onderwerp

NewLY 15

Den Haag

7 juli 2020

'SummerLY' voor leerlingen

Op donderdag 16 juli sluiten wij het schooljaar feestelijk af met een minifestival. Na het uitreiken van de rapporten en het inleveren van jouw boeken op 16 juli, kan je buiten bij de foodtrucks genieten van heerlijke hapjes en drankjes. Op het verharde sportveld is ruimte om met klasgenootjes te chillen. Onze allround huis-DJ Robin Meijerink verzorgt de muziek. We gaan er een mooie en gezellige slotdag van maken!

Enquête voor ouders

Vandaag is de laatste dag waarop u de vragenlijst voor ouders/verzorgers over uw ervaringen met 'onderwijs op afstand' kunt invullen. De mogelijkheid tot invullen staat open tot 23.00 uur vanavond. Ruim 400 ouders hebben gereageerd. Hartelijk dank! We hopen in de volgende NewLY een korte samenvatting te presenteren.

Brugklascompetitie 2019 – 2020

Vanaf november 2019 tot half maart 2020 waren de brugklassen verwickeld in de strijd om de titel 'Sportiefste brugklas 2019 – 2020' bij de sporten basketbal, voetbal en floorball. Na elf in plaats van de gebruikelijke twaalf rondes is de competitie vanwege corona gestaakt, waardoor er geen finale is gespeeld. Op dat moment konden nog drie klassen punten verdienen om de finale te behalen. Omdat wij toch een winnaar willen benoemen, hebben wij vanuit verschillende perspectieven bekeken welke klas daarvoor in aanmerking komt. De titel gaat naar: **klas 1A1!**

De hele klas en de mentor (meneer Dechène), van harte gefeliciteerd! Jullie klas wordt vereeuwigd op de wisselbeker.

Volgend jaar starten we weer een nieuwe brugklascompetitie. We gaan ervan uit dat we deze wel volledig kunnen spelen.





Boeken

Boeken inleveren

Op 16 juli is er een team van de boekenleverancier Van Dijk op school. Graag je boeken op deze dag direct bij hen inleveren, ook als je gedoubleerd bent. Mocht het op deze dag echt niet lukken, dan kan je het boekenpakket op eigen kosten opsturen naar Van Dijk. Het inleverformulier is inmiddels in tweevoud per post en via de e-mail digitaal verstuurd. Op dit formulier staan alle in te leveren huurboeken. Mocht je nog geen e-mail hebben ontvangen, neem dan contact op met Van Dijk, telefoonnummer 088 20 30 303. Op hun website www.vandijk.nl staat een instructiefilm met uitleg. Om alles goed en gestructureerd te laten verlopen, is het belangrijk om van tevoren op de volgende punten te letten:

- Staan alle boeken op het inleverformulier?
- Zijn de boeken schoon, is de kaft er af en zitten er geen losse papieren meer in?
- Stapel de boeken in de volgorde van het inleverformulier en leg één inleverformulier er bovenop. Maak een bundel met stevige elastieken of met een touwtje.

Bij het inleveren van de boeken stempelt een medewerker van Van Dijk Educatie één inleverformulier af. Deze krijg je mee en is het inleverbewijs. Bewaar het dus goed.

Wanneer Van Dijk Educatie constateert dat een ingeleverd boek beschreven of beschadigd is, ontvang je hiervoor een factuur. Van Dijk Educatie beoordeelt de schade. De school is hier niet verantwoordelijk voor.

Mentormethode Studielift123

Leerlingen van de derde klassen (3M/3H/3A/3G): graag je theorieboek Studielift123 bij jouw mentor inleveren voordat je de overige boeken bij Van Dijk inlevert.

Boeken bestellen volgend schooljaar

De boekenlijst staat vanaf ongeveer 16 juli op de website www.vandijk.nl. Wil je de boeken bestellen, maar staat de lijst nog niet online? Laat dan je e-mailadres achter op de website. Zodra de boekenlijst beschikbaar is, krijg je vanzelf bericht. Informatie over het bestellen van de boeken vind je op www.vandijk.nl.

Het nieuwe boekenpakket wordt in augustus bij jou thuis afgeleverd. Als je op 24 augustus 2020 nog geen bericht hebt ontvangen of als je vragen hebt over het boekenpakket, neemt dan contact op met Van Dijk, telefoonnummer 088-2030303 of via www.vandijk.nl.



Lockers

Alle lockers zijn vanwege het coronavirus al leeggemaakt. Heb je dit nog niet gedaan? Doe dit dan alsnog op 16 juli. Volgend jaar zal de locker op een andere manier geopend worden. Begin volgend schooljaar krijg je hier informatie over. Je pasje mag je inleveren bij de conciërge. Heb je een locker die met een sleutel opengaat? Bewaar deze dan tot volgend schooljaar.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden ingeleverd bij de conciërge. Aan het einde van het schooljaar liggen er nog allerlei verloren spullen zoals: jassen, sportschoenen, tassen, etuis, kettinkjes en fiets sleutels. Donderdag 16 juli heb je nog een kans om spullen die je kwijt bent geraakt op te halen.

Verhaal van Bo Weyland, ONLY-redacteur

Omdat onze schoolkrant ONLY pas volgend schooljaar weer uitkomt, plaatsen wij in deze NewLY dit mooie verhaal van ONLY-redacteur en leerling Bo Weyland.

Onderwijs Op Afstand: Ontsnappen aan Ouderlijke Aandacht

Ik heb ergens gelezen dat een wijs persoon ooit zei, dat het de schurken zijn die het verhaal maken. Zonder een bad guy is er geen verhaal. En daar had diegene volkomen gelijk in. Echter is dat nogal een egoïstische gedachte, aangezien ik hierdoor vastzat aan een verhaal met slechteriken. Een verhaal zonder slechteriken zou een saai verhaal zijn voor de lezer, maar ik zou er alles voor doen om te leven in een verhaal zonder hen.

Het kan nog erger, trouwens. Je kan makkelijk van de slechteriken af komen door ze bijvoorbeeld te ontwijken of ze direct te confronteren. Niet bij de mijne. Ik zou pas over een aantal jaren van hen afkomen. De slechteriken in mijn verhaal waren namelijk mijn familie. En hoe graag ik ook een andere familie wilde, dat ging gewoon niet.

Dus maakte ik maar zoveel mogelijk vrienden die voor mij telden als een andere familie. Ik hield van hen, zij hielden van mij. De steun en troost die ik van hen kreeg, was een belangrijk iets voor mij. Die warmte kreeg ik thuis namelijk niet. En dat terwijl ik echt een familiepersoon was.

De enige in mijn familie die me wel mocht, was mijn moeder. Mijn moeder had humor, was altijd lief en zorgde ervoor dat ik elke dag een beter mens werd dan de dag ervoor. Een jaar geleden, tijdens de Uitbraak, stierf ze aan het virus, waarna ze me alleen achterliet bij mijn vader en later ook bij mijn stiefmoeder en -zusjes.



De Uitbraak was een heftige gebeurtenis voor ons land. Niemand wist wat de oorzaak was, maar uit het niets werden vele mensen ziek. Het was een heftig virus, want het was enorm besmettelijk en als je het had, was er geen mogelijk geneesmiddel. Zodra het virus je hersenen infecteerde, kon het orgaan niet meer werken. Je ging dood. Echter, 24 uur na de tijd van overlijden ging je hart weer slaan en, gedachteloos, bestuurd door het virus, “leefde” je weer, alleen maar om steeds meer mensen te infecteren met het virus. De media noemde het virus het “Virus Mortis”.

Dat is waarom we al een jaar lang niet meer naar buiten gingen voor dingen die niet absoluut nodig waren. Er waren namelijk nog steeds een paar “zombies” buiten die makkelijk mensen konden infecteren. De meesten die het Virus Mortis kregen werden na hun dood binnen een dag gecremeerd, maar de eerste paar die geïnfecteerd werden, konden ontsnappen en lopen nog steeds buiten rond.

Nou kun je je misschien voorstellen dat een jaar waarin je je huis niet mag verlaten, een hel is met een familie als de mijne. Mijn vader was te druk met zijn werk om zich om mij te bekommeren, mijn stiefmoeder manipuleerde me op emotioneel gebied, mijn stief-zusje Anastasia kwam regelmatig onaangekondigd mijn kamer in om allerlei spullen te “lenen” om ze vervolgens te verstoppen op haar kamer zodat ik ineens geen schoenen meer had en mijn andere stief-zusje Drizella vond het leuk om grappen met mij uit te halen door kleurstof in mijn shampoo te gooien of chips kruimels over mijn bed uit te strooien.

Dus het moment dat ik mijn deur hoorde opengaan, keek ik op. Ik verwachtte dat Anastasia weer een laptop-oplader nodig had voor de derde keer die dag, maar in plaats van haar vurige rode haar, zag ik mijn vader voor het eerst die dag.

‘School belde,’ deelde hij mee.

‘Oh.’

‘Blijkbaar waren ze je vergeten te e-mailen,’ ging mijn vader verder. ‘Ze zeiden dat vanaf vandaag ze elke dinsdag opengaan voor iedereen die wil komen.’

Dat zorgde ervoor dat ik op keek van mijn wiskundeboek. ‘Ik- Wat?’

‘Er zijn geen lessen, maar de deuren zijn de hele dag open. Ik dacht dat je er wel graag naartoe zou willen gaan.’

Ik had moeite om deze informatie te verwerken. Twaalf maanden lang had ik geen ontsnapping gehad van thuis. Ik heb elke dag de gemene opmerkingen aan moeten horen van mijn stiefmoeder. Ik heb mijn stief-zusjes, elke dag weer, gewoon moeten verdragen, omdat ik hen niet mocht tegenspreken. En nu, eindelijk, had ik een ontsnapping.



'Is dat- Is dat niet gevaarlijk?' zei ik per ongeluk.

'Je kan niet voor eeuwig binnen zitten,' antwoordde mijn vader nadat hij zijn schouders ophaalde. 'Ik vind het goed, zolang je maar met het OV gaat en je ervoor zorgt dat je nooit de enige bent op de straat.'

Ik kreeg een glimlach op mijn gezicht. 'Wauw. Oké. Oké, dan pak ik nu mijn jas. Is het goed als ik rond zessen terug ben?'

'Je ziet maar. App me als je er bent en wanneer je weg gaat.'

Ik knikte, waarna ik meteen mijn kamer uitliep om de trap af te lopen en mijn huissleutel van de tafel mee te grissen. Het was een wonder dat Anastasia mijn sleutelbos nog niet had gepakt. Echter, het moment dat ik de voordeur open wilde doen, hoorde ik mijn naam. Ik draaide om en mijn ogen ontmoetten de felblauwe ogen van mijn stiefmoeder.

'Ga je ergens heen?' vroeg ze, alsof ze geïnteresseerd was.

'Ja,' zei ik simpelweg.

'Dan laat je ons wel achter met de afwas,' ging mijn stiefmoeder verder. 'Dan moeten wij allemaal jouw troep opruimen. Vind je dat nou eerlijk?'

Ik wilde van alles terugzeggen. Ik wilde haar vertellen dat het helemaal mijn troep niet was. Ik wilde zeggen dat ik het eigenlijk heel oneerlijk vond, aangezien ik 's ochtends de hele woonkamer al had gestofzuigd en de afgelopen week elke avond had gekookt. Ik wilde haar zoveel zeggen, maar ik wist dat als ik dat zou doen, ik veel meer problemen zou krijgen dan dat ik nu al had.

'Dan doe ik dat vanavond wel,' antwoordde ik.

Ik wist dat mijn stiefmoeder me wilde tegenspreken, dus ik glimlachte naar haar waarna ik me als de bliksem omdraaide, de deur opendeed en gelijk achter me dicht trok. Het was een klein gebaar, maar ik voelde me alsof ik een hele prestatie had bereikt. Dit was mijn kleine gebaar dat bijdroeg aan een kleine opstand tegen mijn stief-familie. Dit bewees dat, langzaam maar zeker, ik het wel aan kon.

Toen besepte ik, dat ik weer buiten was. Ik hoorde geen geruzie meer tussen Anastasia en Drizella. Ik had ineens geen verplichtingen meer, of deadlines. Ik hoefde me niet meer te verantwoorden. Ik kon weer de ik zijn die mijn vrienden kenden. Ik was even geen pispaaftje meer. Ik wist dat als ik weer nou binnen zou gaan, ik dit alles weer zou voelen.

Maar voor nu kon ik eindelijk weer ademen.